



# TOCHT NAAR COMPOSTELA



In de meimaand van 2022 vertrokken Danny en Els Peeters vanuit het Franse bedevaartsoord Lourdes naar het andere befaamde bedevaartsoord in Spanje: Santiago de Compostela.

In totaal waren zij 45 dagen onderweg en legden op die manier een afstand van ongeveer 1000 km af.

Benieuwd hoe die tocht verliep?  
 Dat lees je in deze nieuwe editie van het Heikrantje!



## IN DIT NUMMER

- Heikantenaar in de kijker p. 2
- Sport p. 4
- Heikants Nieuws I p. 5
- Ambacht in de kijker p. 6
- Uit de oude doos p. 7
- Heikants Nieuws II p. 8
- Groetjes p. 10
- Heikants dialect p. 11



**KATRIEN HEREMANS**  
 DIERENARTS

**Kleine huisdieren, paarden, kleine herkauwers**

**Aarschotsebaan 184, 2590 Berlaar**

**Een persoonlijke aanpak**

**op afspraak:**

**-0494/48.35.09**

**-info@katrienheremans.be**

**-online: [mijndieren.eu/dierenartskatrienheremans](http://mijndieren.eu/dierenartskatrienheremans)**



**APOTHEEK**  
**De Hei**

uw vertrouwde buurtapotheek

**[www.apotheekdehei.be](http://www.apotheekdehei.be)**

Aarschotsebaan 82 | 2590 Berlaar | 015 24 15 68

**openingsuren**

ma, di, wo en vr 8u30 - 12u30  
 12u30 - 19u00

do en za 8u30 - 12u30

# VADER EN DOCHTER NAAR COMPOSTELA

TEKST & FOTO'S Danny Peeters

De goesting om deze tocht te ondernemen was er reeds lang voordien, maar het kwam er echter niet van.

Tot in het voorjaar van 2020.

Tijdens een familiebijeenkomst werd er terug over gesproken en werden de plannen al wat concreter gemaakt.

Helaas stak corona er een stokje voor. Niet alleen ons land ging zo goed als op slot, maar ook Frankrijk en Spanje sloten hun grenzen waardoor reizen zo goed als onmogelijk werd. De plaatselijke refugios en albergues (herbergen waar de pelgrims verblijven en overnachten) moesten door de overheidsmaatregelen noodgedwongen de deuren sluiten.

Pelgrimeren was dus totaal onmogelijk.

Zo ging het op en af tot in 2021. Er kwamen stilaan wel versoepelingen, maar voor ons was het dan echter te laat om nog hetzelfde

jaar te kunnen vertrekken.

Daarom werd er beslist om onze tocht in het voorjaar van 2022 aan te vatten. Eigenlijk kan je het ganse jaar door de voettocht ondernemen, maar je moet natuurlijk ook rekening houden met de weersomstandigheden.

De meeste pelgrims vertrekken vanuit St.-Jean-Pied-de-Port aan de Franse kant van de Pyreneeën. Vandaar steken ze het gebergte over naar Roncesvalles aan de Spaanse kant. Vervolgens trekken ze verder door het noorden van Spanje tot in Santiago de Compostela.

Maar wij wilden vanuit Lourdes vertrekken. Waarom? Om de eenvoudige reden dat Lourdes als vertrekpunt gemakkelijk te bereiken is. Maar ook omdat je dan van de ene bedevaartplaats naar de andere stapt en dat vonden we toch iets speciaals. En per slot van rekening ben je ook maar één week langer



onderweg.

Aangezien je door de bergen trekt, is het aangewezen om dit te doen als je meer kans hebt op gunstige temperaturen.

Op 11 mei 2022 namen we dan het vliegtuig naar Tarbes (luchthaven nabij Lourdes). Natuurlijk bezochten we de eerste dag, als aanstaande pelgrims, Lourdes met

## KFC Berlaar-Heikant is op zoek naar ...

Het huidige voetbalseizoen loopt nog steeds, maar bij KFC Berlaar-Heikant zijn we al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen om ons team te versterken.



### Jeugdtrain(st)ers

Heb je een passie voor voetbal?

Werk je graag op een positieve manier met kinderen?

Heb je altijd al gedroomd over de job/hobby van (jeugd)trainer?

Ervaring is geen vereiste, wij zijn vooral op zoek naar enthousiaste personen!

### Kantinemedewerk(st)er(s)

Bij voetballen hoort natuurlijk ook een koffietje, cola-tje of pintje in de kantine tijdens de nabespreking van de wedstrijd.

Daarom zoeken wij mensen om onze kantine te bemannen tijdens de (jeugd)wedstrijden op zaterdag en/of zondag.

Heb jij nog wat tijd over? Zoek je een leuke bijverdienste? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Steek je graag de handen uit de mouwen? Dan ben jij de geknipte persoon!

### Allround enthousiastelingen

Het runnen van een voetbalclub vergt veel, heel veel werk. Alle taken worden verdeeld over verschillende personen binnen onze vereniging, maar onder het motto "vele handen maken licht werk" zijn we voortdurend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen.

Van een halve dag per jaar tot een uurtje per week of meer, er is genoeg te doen, dus er is altijd wel iets dat bij je past.

*Heb je interesse in één (of meerdere) van de bovenstaande functies? Laat het ons dan zeker weten! We plannen graag een vrijblijvend gesprek om te kijken of we elkaar verder kunnen helpen. Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen!*

Jan Hendrickx (0476/808705 – [janhendrickx1962@gmail.com](mailto:janhendrickx1962@gmail.com))

Matthias Van Roosbroeck (0479/259814 – [matthiasvr1@hotmail.com](mailto:matthiasvr1@hotmail.com))

haar verschillende religieuze plaatsen.

Maar 's anderendaags begon het serieuze werk. We volgden de GR 78 die ons via Betharam, Arudy en Oloron-Ste-Marie tot in St.-Jean Pied-de-Port voerde.

Deze GR 78 wordt ook wel eens de "Chemin d'Arles" genoemd of soms ook "La Voie de Piémont".

We kunnen iedereen deze route aanbevelen, want de natuurpracht onderweg is echt geweldig.

Verder is het een heel rustige route in tegenstelling tot de andere routes doorheen Frankrijk. Maar alle pelgrimswegen door Frankrijk komen tenslotte allemaal samen in het Franse stadje aan de voet van de Pyreneeën.

Van daaruit ga je naar de top om daarna terug af te dalen tot in Roncesvalles. Onderweg in de bergen steek je de grens tussen Frankrijk en Spanje over en ga je van Frans Baskenland naar Spaans Baskenland.

Vanuit Roncesvalles volg je de Camino doorheen het Spaanse binnenland. "Camino" is de pelgrimsweg zoals die in Spanje wordt genoemd.

Onze bedoeling was om elke dag 20 à 25 km te stappen. En dat hebben we min of meer gedaan. Al moesten we soms onze plannen of voornemens wel eens wijzigen naargelang de beschikbare slaappleaatsen.

Overall wordt de Camino goed aangeduid door gele pijlen of door een schelp, wat ook hét symbool van de pelgrims naar Compostela is. Ook wij hadden een zogenaamde St.-Jacobsschelp op onze rugzak bevestigd.

Verder is elke pelgrim verplicht om een credencial bij zich te dragen. Dit is een soort van paspoort die je toegang geeft tot de pelgrimsherbergen. Onderweg laat je regelmatig een stempel aanbrengen in jouw credencial als bewijs van jouw tocht.

Op het einde van onze voettocht,

bij aankomst in Compostela, ontvang je dan, mits voorlegging van de credencial een perkamenten oorkonde als bewijs dat je de tocht naar het graf van de apostel Jacobus als pelgrim hebt volbracht.

Op onze tocht wandelden wij door historische steden zoals Pamplona, Logroño, León, Burgos en Astorga. Maar ook gingen we langs kleine dorpjes waarvan sommige stil en verlaten waren. We bezochten magnifieke kathedralen en eeuwenoude, eenvoudige kerkjes. We doorkruisten de streek van de Rioja, dé wijnstreek bij uitstek in Spanje en wandelden over de Meseta, de eindeloze stoffige hoogvlakte tussen Burgos en León. Het waren niet overal vlakke etappes: dikwijls waren het pittige hoogtes of steile hellingen die we moesten overwinnen.

Het valt echter met geen woorden te beschrijven, maar het gevoel dat je elke dag overvalt wanneer je op je bestemming aankomt, moe maar voldaan, is intens doch onbeschrijfelijk. Je neemt een frisse, deugddoende douche en het zwoegen en zweten tijdens de dag is al gauw vergeten. Vooral als je met medepelgrims aan tafel kan gaan voor het menu del peregrino. Onderweg hebben we vele vrienden gemaakt waarmee we, ook nu nog, regelmatig contact hebben. Want op de Camino kwamen we echt de ganse wereld tegen.

Op zaterdag 25 juni zijn we in Compostela aangekomen. Het moment toen we het grote plein voor de kathedraal opstapten, was heel emotioneel. Zeker als je weet dat we gedurende 7 weken met elkaar onderweg waren voor een unieke tocht die we nooit meer zullen vergeten.

Hebben we nog plannen voor een tweede Camino?

Waarom niet?

Maar het meest uitdagende is natuurlijk als je als pelgrim van thuis vertrekt.

Vanop de Hei te voet naar Lourdes en dan verder naar Santiago de Compostela.

Wie weet?

Het blijft toch kriebelen...



*Heb je zin om ook eens deze voettocht der voettochten te maken? Neem gerust even contact met Danny Peeters (0479/522 532).*

*Hij geeft je met plezier informatie en vertelt je graag wat hij allemaal heeft meegemaakt.*



## New Renault Trucks E-Tech Trafic

De 100% elektrische bedrijfswagen die perfect is aangepast aan al uw behoeften

Contacteer ons voor een testrit via [www.vanhovegarages.be](http://www.vanhovegarages.be)



# “HET WAS EEN HEEL GESLAAGD TORNOOI”

Op de laatste zaterdag van januari werd de finale van de 39ste Grote Prijs Garage René Cerstiaens gespeeld. En het werd alweer een heel geslaagd biljarttornooi.

TEKST Geert Fierens  
FOTO Kris Martlé

“We zijn met dit tornooi driebanden gestart begin november”, weet Jan Nauwelaerts. Hij is de voorzitter van KBC Sint-Rumoldus, wat staat voor Koninklijke Biljart Club Sint-Rumoldus, de inrichter van het tornooi. De club bestaat al 67 jaar. “Er waren voor deze editie 27 ploegen ingeschreven, elke ploeg bestaat uit drie spelers. Met van die 27 toch acht ploegen van onze eigen club. De andere deelnemers kwamen uit de buurt. Onder andere uit Putte, Rijmenam, Lier, Keerbergen, Mechelen en Heist-Goor. De Knotsers uit Lier hebben

het tornooi gewonnen, met Jan De Meyer, Luc Aerts en Jan Smet. In de finale wonnen zij van De Welkom uit Beerzel vertegenwoordigd door Glen Van Calster, Eric De Preter en Kristof Nagels. Deze editie had alles om geslaagd te zijn. Leuke sfeer, mooie wedstrijden op vier prima biljarttafels in ons lokaal, 't Gildenhuis op de Hei. Iedereen kent mekaar, en dat de besten mogen winnen. Dat is hoe je zo'n tornooi het best kan omschrijven. Dit was geslaagd en hopelijk hebben we op die manier weer mooie reclame gemaakt voor de veertigste uitgave van de Grote Prijs René Cerstiaens eind 2024.”



# BAKKER BEAU KIJKT UIT NAAR VERHUIS

TEKST Wim Soons

## 19 MEI IS HET JULLIE LAATSTE DAG HIER OP HET CARDIJNPLEIN, WANNEER ZIJN JULLIE VOOR HET EERST OPEN GEGAAN?

Den Beau is open gegaan op 25 april 2018. Daarvoor hebben we jaren op de markt gestaan met beddengoed. We hebben daar ons vader in opgevolgd. Die was zijn carrière gestart als kassei-legger, en toen plastic voor het eerst opkwam is hij via een nonkel van ons gestart met deur aan deur plastic emmers en baddekes te verkopen. Mensen hadden dit immers nog niet, dit was begin jaren '60. Daarna is er 'mouche' bij gekomen waarmee mensen zelf kussens konden maken, en daarna is dit verder uitgebreid naar beddengoed.

Sinds '92 staat Katrien mee op de markt, Ilse is in '97 mee in het kraam gekomen. Allebei hebben ze er tot 2017 in gestaan..

## EN VANWAAR DE CARRIÈRESWITCH?

We waren echt wel toe aan iets anders: op de markt staan is lichamelijk zwaar, je werkt steeds in weer en wind, nooit ontspannen. In 2016 zei ons moeder: "als je iets anders wil doen, moet je dat nu doen", enkele weken later is ze gestorven. Die uitspraak is wel blijven hangen in ons hoofd. We zijn dan gestopt met de markten te doen en hebben enkele maanden nagedacht en rondgekeken wat we konden doen.

## EN DACHTEN JULLIE ONMIDDELIJK AAN EEN BAKKERSZAAK?

Nee, we hebben een aantal zaken bekeken: ook een frituur of een broodjeszaak. Ilse wilde graag een bakkerszaak. We zijn dan samen bij verschillende bakkers langs geweest om te kijken, en proeven, of ze goeie 'marchandise' hadden.

## AL REDELIJK SNEL NA JULLIE OPENING KWAM COVID, WAT WAS DE IMPACT DAARVAN OP JULLIE

## ZAAK?

Corona was voor vele mensen en bedrijven natuurlijk moeilijk, maar voor een bedrijf als het onze in de voedingssector, was het al bij al geen slechte periode. Mensen hadden wat extra geld te besteden omdat ze een aantal zaken niet meer konden doen, en gaven dat onder meer uit in de bakker.

Tot Corona hadden we ook een gelagruimte, een kleine koffiebar achteraan onze zaak, maar dat was niet meer combineerbaar.

## EN HOE ZIJN DE ZAKEN DE VOORBIJE JAREN GEGAAN? MERKEN JULLIE BEPAALDE TRENDS?

Heel recent zorgen de werken aan de Aarschotsebaan ervoor dat we minder verkopen, en ook de malaise bij Van Hool voelen we nu al. Soms zit het in kleine dingen: als het in het weekend goed weer is komen de mensen vroeger naar de bakker, maar is er overdag minder klandizie want dan rijden de mensen uit. Als het een ganse dag slecht weer is, verkopen we dan weer meer. Als men maandag niet werkt, koopt men op zondag dan weer geen brood. .

## HEEL WAT WERK OM IN TE SCHATTEN HOEVEEL JULLIE MOETEN BESTELLEN?

Absoluut. We kunnen altijd wel kijken hoeveel we tijdens dezelfde week een jaar eerder verkocht hebben, en vaak blijkt dat dan ook wel te kloppen.

Sommige periodes zijn natuurlijk top: tijdens de eindejaarsperiode verkopen we veel, ook met Pasen en Allerheiligen. Dat zijn allemaal periodes dat mensen met hun familie samen komen, en daar hoort dan gerief van den bakker bij.

## OOK DE CARNAVALVLAAIKES MACHEREN HIER GOED OP DE HEI?

Zeker en vast! Al vanaf de week na Nieuwjaar beginnen mensen te vragen wanneer de carnavalvlaaikes komen. :)



## EN NU NAAR EEN NIEUWE LOCATIE, WAT VERANDERT ER? EN WANNEER GAAN JULLIE OPEN?

We mikken erop rond 9 juni open te zijn. En wel, we gaan daar toch ongeveer dubbel zoveel ruimte hebben als hier. Daardoor gaan we meer zaken kunnen aanbieden. Zo gaan we bereide maaltijden en belegde broodjes opnemen in ons aanbod, iets waar we vandaag geen plaats voor hebben. Ook gaan we meer 'meenemerkes' op de schappen zetten, de kleine zaken die mensen willen meenemen zoals choco, confituur, snoep, etc. Daarnaast is het ook wel fijn dat we op onze nieuwe locatie een grote parking hebben, dat gaan vele mensen handig vinden.

## ZIJN ER ZAKEN DIE OP DE HEI NIET WERKEN?

Het moet allemaal niet te zot zijn. Een aantal speciale pateekes, die verkopen hier niet. Een astridje, een zwaantje, dat nog wel. En daarnaast: de koeken met pudding en chocola, die verkopen altijd goed. Rozijnenkoeken ook.

## ZIEN JULLIE DINGEN VERANDEREN DOORHEEN DE JAREN? KOOPT DE JONGE GENERATIE IETS ANDERS DAN DE OUDERE?

Wat erg opvalt is dat mensen doorheen de jaren meer en meer bruin brood zijn gaan eten. Bij de ouderen is dat vooral wit en grof.

## IS ER NOG IETS DAT JULLIE GRAAG WILLEN MEEGEGEVEN?

Wel, wij zijn nog op zoek naar een flexijobber. Vooral in het weekend kunnen we nog iemand gebruiken om alles in de schappen te leggen, alle bestellingen klaar te maken, etc. Zo iemand moet wel om 5u kunnen starten, en daar heeft niet iedereen zin in.

## EN TOT SLOT, DE NAAM BLIJFT DEZELFDE?

Ja hoor, de zaak is genoemd naar de zoon van Katrien. Hij helpt nog geregeld in de zaak, maar is vandaag ook bezig in de media. Hij heeft media en entertainment gestudeerd. Of hij later in de zaak zal komen, zullen we nog zien maar de naam blijft in ieder geval Beau!

# BEELDHOUWER EN DUIVENMELKER

TEKST Frans Busschots

Ja, iedereen maakt graag zijn eigen beelden. Iedereen. Je droomt van een huis en hoe dat het er moet uitzien. En waar wat moet staan. Dat realiseren is een stap in de goede richting. Ja, zo verloopt het leven een beetje ten minste in de goede richting.

Bij Wim Storms verloopt het niet anders. Eerst waren er de duiven waarmee hij een affectie vertoonde. En dat begon op een eenvoudige manier. Hij was toen negen jaar ongeveer en plots zag hij een gekwetste duif, waarschijn-

duifje van Gaston naar de hokken van Wim. Och, je weet toch hoe dat gaat, als mensen sympathie en waardering voor elkaar hebben. Gaston had toevallig ook de goede soort duiven en hij was Wim, de jonge duivenmelker zeer genegen. Wim won meerdere kampioentitels, met oude en jong duiven, Bourges, Argenton en Chateauroux onder andere. In 2023 werd Wim nationaal kampioen op de kleine fond, met jongen. Het is waarschijnlijk daarom dat hij begin 2024 twee bladzijden kreeg in De



lijk ergens tegenaan gevlogen. Zo kwam hij in contact met Gaston Van de Wouwer, zijn overbuur. Gaston had een zoon Kurt en die was even oud als Wim en de juiste contacten waren zo gelegd. Ja, zo nu en dan verhuisde er een

Duif, het algemeen duivensportblad. Wim houdt van zijn duifjes en dat zie je er aan. Duifjes die goed verzorgd worden en van de goede soort zijn maken veel kans om kampioen te worden.

En dan beeldhouwwerk? Altijd een voorliefde gehad om met hout voorwerpjes te maken. Van hout houden. Studeerde voor schrijnwerker, beeldhouwer en voor restaurateur van antieke meubelen. Beeldhouwer, ja en waarom ook niet. Maar met een bijtel duurde het soms te lang naar zijn goesting om een werkje af te hebben. Daarbij een beeld met een gladde structuur had volgens hem te weinig karakter. Met kettingzagen kon men dat ook. En dat gaf meer expressie. Neen, geen gladgeschuurd beeld, iets dat een sterkere vorm had, leek hem beter. Meermaals naar Duitsland waar hij via vrienden een goede school gevonden had. Nu nog gaat hij regelmatig naar die school. Men is nooit volleerd in deze branche. Toch hebben de mensen geen idee over hoeveel uren men aan zo een groot beeld kan werken.

Het is niet van 'Ik zal dat hier eens rap maken', het is als een kip die een ei uitbroedt. Alles moet groeien, langzaam, maar gestaag.

Wim maakte tientallen kleine voorwerpen: vogels, neerhofdieren. Maar hij maakte ook een beeld in kastanje hout van iemand, een beer, een everzwijn en een gladder vrouw volgens een andere procedure. Verkoop kan, maar is niet het streefdoel. Genieten van het maken van mooie herkenbare beelden, daar geniet hij van. Maar een aanvaardbare opdracht, waarom ook niet! Wim heeft aan een tentoonstelling in de kerk van de Hei deelgenomen en dat met groot succes.

Zijn toekomstplannen? Zijn liefde voor zijn duifjes en verder studeren, blijven studeren. In de kennis over hout ben je nooit volleerd. Zeker niet als je van hout houdt. Nog veel succes, Wim!



# KAMP BODEN OOSTENRIJK 1975



# MANIFESTATIE ZELLE

TEKST Inés Wuyts

Op paasmandag 1 april bereikte ons het schokkende nieuws dat er een vrouw werd vermoord op de Hei (grondgebied Beerzel). De 43-jarige Maria G. werd neergestoken, vermoedelijk door haar man in hun eigen appartement, waarop deze vluchtte naar Nederland. Het parket gaf mee dat de feiten zich dan ook afspeelden in een relationele context. Wat minstens even schokkend is, is dat dit in 2024 intussen al het vijfde slachtoffer van femicide is in België, een toch wel hoog aantal in deze eerste vier maanden van het jaar. Vorig jaar werden naar schatting 26 vrouwen vermoord, en vaak door een (ex-) partner. Naar aanleiding van deze brutale en misogyne moorden besloot vrouwenbeweging Zelle de campagne 'Niet één meer' op te richten, waarin ze de strijd aanbinden met femicide in België.

Femicide is een extreme vorm van geweld ten aanzien van vrouwen, over het algemeen wordt er met femicide verwezen naar de moord

op een vrouw omdat ze een vrouw is. Dit keer voerde vrouwenbeweging Zelle actie tegen de moord op Maria G. door op donderdagavond 11 april samen te komen op het Kardinaal Cardijnplein, waarbij ze Heikantenaren en andere mensen uit de buurt opriepen om mee te manifesteren. De actie werd geleid door Amber Bekaert van Zelle. Ikzelf was ook aanwezig en was aangenaam verrast door de opkomst. We begonnen de manifestatie met een minuut stilte voor Maria G. en de andere slachtoffers, waarna elk van hun namen werden afgeroepen en één van ons telkens een roos neerlegde bij de afbeelding van hun naam.

Een actie om even stil te staan bij het onrecht dat deze vrouwen werd aangedaan, maar ook om een duidelijk signaal te geven: wij zijn het hier niet mee eens. We blijven niet machteloos toekijken hoe vrouw na vrouw slachtoffer wordt van moord, vaak door hun eigen partner. 'Niet één meer', zoals Zelle het zo kort maar erg treffend ver-



woordde, een belangrijke boodschap in een tijd waarin de veiligheid van vrouwen (zelfs/vooral in hun eigen gezin) nog altijd niet garant staat.

Het recent uitgekomen rapport van Statistiek Vlaanderen liegt er ook niet om: één op de drie vrouwen in ons land is al ooit slachtoffer geweest van partnergeweld. Buiten een partnerrelatie zou ongeveer één op de vijf vrouwen al ooit slachtoffer zijn geweest van geweld. Uit datzelfde rapport blijkt

ook dat vrouwen in een sociaal kwetsbare positie vaker het risico lopen om slachtoffer te worden van psychologisch, fysiek of seksueel partnergeweld.

Ook hier valt heel wat over te zeggen, maar de belangrijke boodschap is hier dat het nog te vaak gebeurt, iets waar vrouwenbeweging Zelle alvast een eind aan wil maken.

Een nobele actie, met hopelijk ook resultaat.

# WIENERAVOND







# KBC VERZEKERINGEN VEKEMANS ZOEKT EEN **DOSSIERBEHEERDER**

(VOLTIJDS OF 4/5)



## Taken:

- Polisbeheer particuliere klanten (brand, auto, gemeen recht), opmaak van nieuwe en opvolging van lopende polissen
- Schadebeheer particuliere klanten (schadedossiers aanleggen en opvolgen)
- Algemeen administratief werk (documentopvolging, klantenadministratie, digitaliseren van documenten, opvolgen van betalingen, ...)

## Wat bieden wij?

- Een aantrekkelijk loonpakket (+ vakantiegeld en eindejaarspremie)
- Maaltijdcheques en ecocheques (eindejaar)
- Forfaitaire onkostenvergoeding + vergoeding woon-werkverkeer
- Groepsverzekering
- Een aangename werksfeer in een familiaal kantoor
- Voldoende opleidingsmogelijkheden
- Occasioneel thuiswerk is bespreekbaar

## Wat verwachten wij van jou?

- Zelfstandig kunnen werken en steeds bereid zijn om bij te leren
- Achtergrond in verzekeringen is een pluspunt maar zeker geen vereiste, motivatie en leergierigheid wel
- Goede kennis van administratieve software (Excel, Word, Outlook, Adobe, Microsoft Teams)
- Vlotte en correcte communicatie met al onze klanten

## Interesse?

**Stuur je CV naar:**



[christof.vekemans@kbc.verz.be](mailto:christof.vekemans@kbc.verz.be)

KBC VERZEKERINGEN VEKEMANS

Kardinaal Cardijnplein 7, B1

2590 Berlaar-Heikant

 015 24 84 17

 [www.verzekeringenvekemans.be](http://www.verzekeringenvekemans.be)

# 10 • GROETJES



SAMEN UIT, SAMEN THUIS!  
ONZE EERSTE ONTDEKKINGSTOCHTEN WAREN EERDER TER  
PLAATSE TRAPPELEN. WAT LATER KEKEN WE AL WAT VERDER VAN  
HUIS WEG. DAN KWAM HET VLIEGTUIG EN VERRE REIZEN.  
BERGEN MET EINDELOZE DALEN EN LANDSCHAPPEN DIE ME  
HEEL KLEIN DEDEN AANVOELEN. MAAR HET WAS ALLEMAAL  
SAMEN DAT WE HET BELEEFDEN. JA, HET WAS DEZELFDE WARME  
HAND DIE IK OMKNELDE, ALS TOEN, JAREN GELEDEN.  
KIJKEN NAAR HET LEVEN, NAAR MENSEN. VOEL MEKAARS WARM-  
TE, KIJK SAMEN NAAR WAT KAN KOMEN. JA, SAMEN HOOPVOL  
NAAR DE TOEKOMST KIJKEN. MORGEN MET OF ZONDER REGEN,  
MAAR ZEKER MET ECHTE LIEFDE. ECHTE WARMTE VOELEN.



OP 19 FEBRUARI WERD MOEMOE HEI ( TANTE LEONIE) 70 LENTES  
OUD. WE WENSEN HAAR NOG VELE JAREN IN GOEDE GEZOND-  
HEID, SAMEN MET VAVA HEI (NONKEL LEO). VANWEGE KINDEREN,  
KLEINKINDEREN EN FAMILIE



VOKE, NONKEL JEF, WERD OP 18 MAART 80 JAAR!

EEN DIKKE PROFICIAT VAN KINDEREN, KLEINKINDEREN EN DE  
GANSE FAMILIE.

WE WENSEN HEM NOG VELE JAREN EN NOG VELE BABEL-  
NAMIDDAGEN MET DE VOORBIJGANGERS.



BEGIN MEI OPENEN MIJN DOCHTER SARAH (WITTERS) EN BERT  
LEMMENS DE BREUGELHOEVE TE NIJLEN. EEN EETCAFÉ MET TER-  
RAS EN TUIN WAAR JE LEKKER KAN ETEN, MAAR OOK GEWOON  
IETS KAN KOMEN DRINKEN.

DE BREUGELHOEVE LIGT IN DE BUURT DE KESSELSE HEIDE. JE KAN  
DUS PERFECT JE MOOIE FIETSTOCHT OF WANDELING AFSLUITEN  
MET EEN LEKKERE LUNCH, DINER OF DRANKJE. BENIEUWD? VOLG  
HEN OP FACEBOOK OF INSTAGRAM EN KOM ZEKER BINNENKORT  
EENS LANGS!

GROETJES, DANNY



café 't GEHUCHT  
Berlaar-Heikant Sinds 1950

Authentiek dorpscafé met  
ruime selectie kwaliteitsbieren

 [www.tgehucht.be](http://www.tgehucht.be)

 @tgehucht

 tgehucht

# HEIKANTS VOOR GEVORDERDEN

TEKST Jan van de Haa

Best luidop te lezen!

## Trillen

Onze voo, dieje werrekte baa den Boowel ( Van Rompaey - Rijmenants ), firma in beton en bouwmatterjoole oep de Haa ( en looter oep 't Hoekske ). Haa stoeng doo oon de triltoofel oem plooten en poole en dals en hofpluitjes enzoewe te trille.

Een triltoofel, da is faateleek een liejege aazere toofel woo dasze mèj beton gevulde vuirreme mèj trille. Da wuird gedoon oem diejen beton vuijle sterreker te mooke. Zoewen triltoofel is ongeveer vijfteg of sesteg santemèjters hoeweg en da blad is zoewiet van ne mèter of twieje oep ne mèjter. Da geval stoo ni oep poewete mo oep hiejel dikke rossoors en onder da blad droowet er een zwoor vliegwiël oowet senter en doomèj doovert of trilt da dink hiejel hèt, en da moksmeereg vuijl lawaat. Onze voo diejen hoewerde ni goe nemieje en zenne moot oon die triltoofel, de Rosse Fonne, dieje was zoewe doewef lak ne pot! Allemoo duij da lawaat.

Mo toen akkik nog klaan was, hemmekik hiejel dikkes oep die triltoofel oepgestoon. Da was plezant en da dooverde en da trilde en da bibberde zoewe hèt dagge ni tegoj nemieje oowet a oewege zoogt en as ge dan iet zèd of probèjrde te zinge, dan kwam da teroowet lakas gekapt stroewe. Allèj, faateleek zennekik zoewewa groewetgebroeht oep een triltoofel.

Joore looter, toen dak int begin mèj de cammejon rèj, mustek is een vracht sement woon losse, ieverans in Schoewete. Swénst dasze menne cammejon oont losse woore hoewerde doo in diejen hangaar e lawaat dak pessies van ieves kende. Ik goeng is zien, en ja zelle, doo woore twieje manne van e joor of dètteg mèj een triltoofel betonne plooten oont trille. Ik blèjf doo zoewewa stoon oep zien en iejene van die manne krèjg maa indoeweg, en dieje zee: " Waddist joh. Da kende ni hé! Da hédde nog noewet ni gezien zèjker? " Ik must lachen immenaage en ik antwourde: " Nije joh, da kenek ni. Da wistek ni dasze zoewe betonne ploote mokte. Mo tzieter ferrem oowet! "

# MEDEWERKER I/D KIJKER

## KRIS MARTLÉ

Kris werkt als postbode in Berlaar, fotograaf in bijberoep en is reeds jaren vrijwilliger bij de gemeente Berlaar als huisfotograaf.

Hij groeide deels op op Melkouwen in de jaren 80.

Papa van Caroline, Robin en Julie, gehuwd met Ann.



# HEIKANTS VOOR BEGINNERS

ajown

ajuin

beijs

snoep

de weubbe krage

het op je heupen krijgen

kerjeuzeneuzenosterpot

nieuwsgierig iemand

langs wens kante

langs beide zijden

floer

fluweel, velours

een floere gerakthaad

kwaad worden

schét ny ne floeren aap

krijg nu wat

## COLOFON

Coördinatie en redactie

Wim Soons

Met bijdrage van

Geert Fierens

Jan van de Haa

Inés Wuyts

Frans Busschots

Stonne Peeters

Danny Peeters

Vormgeving

Sofie Soons

Website

Kevin Van den Brande

Social Media

Wim Soons

Foto's

Kris Martlé

Ann Van de Voorde

V.U.

Wim Soons

Alle info en Heikrantje digitaal,  
lees je op [heikrantje.be](http://heikrantje.be)

Suggesties? Vragen?

Via [info@heikrantje.be](mailto:info@heikrantje.be)



eiken bijgebouwen pool house  
Schrijnwerkerij MB



Hyundai EV Stock Deals.

VLIJMSCHERPE VOORWAARDEN

IONIQ 5 vanaf € 449/maand in financiële renting

Ontdek de Hyundai EV Stock Deals op [hyundai.com](https://www.hyundai.com)



**GARAGE WUYTS**

BERLAARBAAN 10 - 2580 BEERZEL  
TEL. 015 75 61 27 - [WWW.GARAGEWUYTS.COM](https://www.garagewuyts.com)



**5 JAAR** Onbeperkte Kilometer Garantie\*

0 L/100KM • 0 G/KM CO<sub>2</sub> (WLTP)  
Raadpleeg je verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

**8 JAAR** Batterij Garantie\*\*  
**160.000 km**

\*De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantiboekje. \*\*De Hyundai garanties gelden enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantiboekje. 8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op [hyundai.com](https://www.hyundai.com) of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: Korean Motor Company n.v., invoerder, Pierstraat 229 te 2550 Kontich. BTW BE 0404.273.333 - RPR Antwerpen • BELFIUS IBAN BE35 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Niet contractuele foto's. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004), Hyundai.com

